



Uitwisseling Vledderboules/Sur la Tête Meppel

16 juli, een stralende (maar niet te hete) zon vergezelde 8 Vledderboulers naar Meppel om een partijtje te boulen met een aantal Sur la Tête-ters

Zoals gewoonlijk was ook nu weer ons 'opperhoofd' Henk de weg kwijt, maar uiteindelijk na een sightseeing Meppel kwam hij met de inzittende van zijn voiture nog op tijd bij de boulebaan voor een sportieve krachtmeting met de Meppelaars.

Jammer dat er van de zijde van de Vledderboulers zo weinig deelnemers waren, slechts 8 deelnemers/sters hadden zich gemeld tegenover zo'n 24 Téters.

Desondanks werden wij hartelijk welkom geheten door de Meppelaars



Het was voor mij wel even schrikken, de reden? Adje's shirt was van kleur verschoten het fleurige geel had plaats gemaakt voor een dieprode kleur. Maar het moet worden gezegd, het stond haar ook goed.

Dirk Niehaus (voorzitter-wedstrijdleider) componeerde de teams die de strijd met elkaar zouden aangaan en na een lekker bakkie pleur ging het voetvolk richting boulebaan, het vergde wel wat uithoudingsvermogen want het was een stevige

wandeling.

Gelukkig voor mij kreeg ik van Dirk compensatie en mocht ik mijn trouwe Toyota-tje naast het boulevard parkeren.

Een exact verslag van de loop der gebeurtenissen kan ik niet geven, samen met mijn liefvallige partner hadden wij onze handen vol aan onze tegenstanders die geen gebrek hadden aan geluk, mazzel wat ons niet ten deel viel. Ook de tijd om e.e.a. visueel op te nemen ontbrak zodat u het moet stellen zonder foto's van de krachtmeting. Ook de overigens keurig bijgehouden boulebanen vergden onze aandacht.



Na twee partijtjes toog men naar de kantine voor versterking van de inwendige mens. Tot onze verbazing en vreugde van sommige Vleddenaars lagen de gehaktballen al te sudderen naast de kroketten/fricandellen, ook patat bruiste in het vet tot heimelijk genoeg van één Vledderder, nee, nee we noemen geen naam van de stille genier.

Op ons gemak maakten we ons vervolgens klaar voor de middagsessie.

De zon nam in kracht toe maar was nog steeds aangenaam.

Laat er nu ook nog een trouwe supporter acte de présance geven naam? Jan van Nieuwenhoven.

Om ongeveer 4 uur konden Gerda en ik de boules/stoeltjes inpakken en togen we voor

een verfrissing naar de kantine om nog even na te kaarten om met de andere spelers te concluderen dat een dergelijke uitwisseling beslist niet een éénmalige gebeurtenis mag zijn, wel met meer deelnemers van de Vledderboulers graag.

Bert K



Elektrische installaties

De keuring van de elektrische installaties heeft veel gebreken aangetoond, die aangepakt moet worden.

In de meterkast zijn diverse dingen afgekeurd evenals in de kast voor de buitenverlichting. Op sommige plaatsen moeten vaste stopcontacten worden aangebracht.

Het bestuur heeft besloten om mede uit veiligheidsredenen alles te laten opknappen.

Door installatiebedrijf

Klok uit Dwingeloo is een offerte gemaakt van de kosten.

De gemeente is bereid om de helft van de kosten voor hun rekening te nemen.



Bedankt!

Bezoekster Hillie Zuil laat weten dat ze iedereen bedankt voor de belangstelling, telefoontjes, kaartjes, mailtjes en bezoeken nadat ze gevallen is en geopereerd aan haar arm. Momenteel zit ze nog in het gips, dat volgende week wordt verwijderd en ze hoopt dat het allemaal weer goed komt.



Clubkleding.

Tijdens het clubkampioenschap doubletten heeft men de nieuwe clubkleding in gebruik genomen. Dankzij de kledingcommissie zijn polo's en fleeces aangeschaft en voor de liefhebbers was er ook nog een pet.

Door een bijdrage van de vereniging ontstond een aantrekkelijke prijs, waar velen gebruik van hebben gemaakt.

Mocht men nog interesse hebben meldt je dan bij de contactpersoon van de commissie: Bennie van Vleeren.



Rabo Club Support.

Evenals vorige jaren doet Vledderboules weer mee aan de Rabo Club Support actie van Rabobank "Het Drentse Land". De bedoeling is dat alleen leden van "het Drentse Land" hun stem uitbrengen op de hun favoriete club.

Stemmen kan vanaf 5 sept. t/m 27 sept. 2022.

Hoe meer stemmen, hoe groter de bijdrage.



Barbecue toernooi zaterdag 13 augustus 2022.

Aanvang 13.30 uur.
Leden geen inleg.
Huisgenoten € 7.50 p.p.
Opgave tot en met **woensdag 10 augustus** via het inschrijfformulier in de kantine of via Jolanda Mulder.



Doublet kampioenschap Vledderboules



*dit is het fel
begeerde
kleinood*

Zaterdag 30 juli, een memorabele dag voor een achttal koppels die deelnamen aan het Vledderse doublettoernooi.

Keurig in het nieuwe fleurige geel gaven zij acte de présance in de kantine.

Helaas was er één figuur die getooid in een smoezelige outfit uit de toon viel, gelukkig werd hij door zijn vrouw erop gewezen dat in de kledingkast, op de bovenste plank, het nieuwe schone shirt lag, die hij onverwijld diende aan te trekken.

De dwingende blik liet hem spoorlags in zijn auto stappen om het advies uit te voeren.

Dit onophoud gaf Lydia de gelegenheid om alle aanwezigen te voorzien van een gratis kopje koffie met een koekje.



Joop was inmiddels ook gearriveerd om als wedstrijdleider op te treden en na het innen van de deelnamekosten de koppels te voorzien van wedstrijdnummer en coupon met daarop de indeling die er als volgt uitzag;

Vroukje-Jannie

Marcel-Nel

Jan-Gerrie

Jolanda-Ben

Geesje-Henk

Guus-Lida

Adje-Bert

Lauwerens-Harma

Om alle partijen van A naar Z te beschouwen vergt teveel van de scribent hij was immers ook bezig met zijn charmante teamgenoot deel te nemen aan het doublet gebeuren



Jammer toch dat een dergelijk evenement altijd van die zonderlinge figuren aantrekt



Wel kan met zekerheid worden vastgesteld dat de sfeer er één was van gezelligheid in een sportief kader.

We werden onaangenaam verrast door Jannie die een fikse bloedneus kreeg, maar voorover gebogen met dicht geknepen neus voorzien van een prop (niet gebruikt) toiletpapier het zaakje snel onder controle kreeg.

Nadat we de bezoeker Hillie hadden verwelkomt die haar gips arm kwam showen (dit tot groot ongenoegen van de ziektekostenverzekering) die de gemaakte kosten

van een dame op die leeftijd wel begroetelijk vonden, werden we ook aangenaam verrast door nog een bezoeker uit de ziekenboeg t.w. Gerie die naar we hopen snel weer haar partijtje mee kan boulen.

Beide meiden een voorspoedig herstel!

De romantiek spat ervan af



meten is, in dit geval, niet zeker weten

Het meest sympathie koppel



Op naar het Eindspel

De uiteindelijke finalisten Jolanda-Ben/Gerrie-Jan maakten er onder het toezicht van alle andere deelnemers en toeschouwers een leuke 'pot' van. Vrouwkje hield het verloop en stand nauwgezet bij op het scorebord.

Terechte winnaars team Jolanda en Ben zien hun droom in vervulling gaan om op de Doubletbeker hun naam vereeuwigd te zien, en nu maar hopen dat de beker roestbestendig is.

Voor de andere deelnemers deelde Joop chocolade en harde worst uit Wolvega uit.

Natuurlijk staan we ook even stil bij al diegene die deze dag tot een succes maakten.



Met Vrouwkje aan het scorebord valt er niets te sjoemelen

Hilbert met zijn niet latende ijver de ballen bruin te braden, Cobie die continue de soep wist warm te houden en de gehaktballetjes verdelen over de soepkommen, Lydia die de Blauwe Knoopvereniging tot wanhoop dreef door met gulle hand een ieder te voorzien van drank en nog but no least onze beeldend kunstenaars Willen Put en Gerda die dankzij hun foto's dit artikel tot een waar collectors item maakten.

Bert K



Toernooi Hardenberg 9 juli 2022

Met 12 leden van Vledderboules op pad naar Hardenberg.
Daar aangekomen genoten we met z'n allen van een kop koffie op het terras.
Er was een goede sfeer en heerlijk weer.
Tegen half elf was er een openingswoord en konden de wedstrijden beginnen.
Fanatieke momenten werden afgewisseld met prettige en recreatieve.
Plezier in het spel was het voornaamste, al was het spelen van 5 partijen best pittig!!
De zes doubletten van Vledderboules verloren enige partijen en wonnen er een aantal.

Zo eindigden we in de grote middenmoot.
Na afloop kreeg elke deelnemer een mooi verpakte doos met chocolade versnaperingen.
Goed geregeld!!
De zes winnende teams kregen een enveloppe met inhoud uitgereikt en de speeldag was ten einde.
Ter afsluiting hadden Annie en Willem een Chinees geregeld in Hardenberg.
Na het heerlijke buffet, diverse drankjes en vooral de gezelligheid zeiden we tegen elkaar:
VOOR HERHALING VATBAAR!!!
Guus.

